

# Østhimmerland's Y's Men's Club



***Østhimmerlands Y's Men's Club kan fejre deres 40 års jubilæum, trods Coronakrisen blev det til et beskedent jubilæum i klubben, da man var forhindret i at kunne indbyde det antal gæster som egentlig var tiltænkt. Trods jubilæumsår, så skal arbejdet passes i marken, og en af deres store aktiviteter er grøntsagsdyrkning, der kræver en stor indsats fra medlemmerne i klubben året rundt.***





**Gdr. Ejer Hans Jøgen Nielsen der ogs er Y's Man, passer dagligt salgsboderne**

tekst:// Poul E. Petersen

## Klubaktivitet

På strækningen Skovstrup og Torderup i Østhimmerland møder man en salgsbod der bugner med lækre grøntsager og pyntegræskar. Grøntsagsdyrkning er en af hovedaktiviteterne i klubben.

En af klubbens medlemmer har et stykke jord som er vanskelig tilgængeligt med store maskiner, men velegnet til formålet. Først på sommeren er det jordbær der bliver høstet, og det er ikke små mængder der er tale om. Klubben plukker og sælger ca. Et sted mellem et halvt og et helt ton jordbær. Senere på året så er det porrer, gulerødder og pynte-grønt. Der udover har man også aktiviteten: Lodseddelavis, og har opsyn med en spejderhytte mv.. lodseddelavisen - "Spejderavisen - Y's Mens Nyt". Avisen udkommer én gang om året og de Østhimmerlandske spejdergrupper bidrager med gode historier og billeder til avisen og en række lokale erhvervsdrivende tegner annoncer i avisen.

Avisen sælges i oktober måned - af spejderne, og de får i den forbindelse halvdelen af udsalgsprisen, og på den måde støtter projektet spejdergrupperne direkte. Herudover kan de efterfølgende søge om ekstra midler, hvis de har et projekt de gerne vil have gennemført. Vi har også vedligeholdelsesopgaver på en stor spejderhytte ved Madum Sø i Østhimmerland, hvilket også giver en indtægt, som vi kan fordele videre til et lokalt eller globalt humanitært formål.

Endelig er vi medhjælper og driver en lille café et par gange om året på en stor frugtplantage hvor der afholdes "most-dage" Ligeledes hjæl-

per vi VærestedeWt Blå Kors i Arden med at passe deres køkkenhave, - og nogle fra værestedet er på besøg i klubben når vi starter ny sæson fortæller Anders Andersen.

## Klubbens Historie

Klubben har mødested på Astrup Kro, Som hovedregel mødes de onsdag i lige uger. Her holder de deres faste klubmøder og diskuterer aktiviteterne, eller har indbudt en foredragsholder til at fortælle om en interessant emne, der ofte falder i tråd med klubbens formål og aktiviteter.

Herudover er der møder i de forskellige udvalg, som styrer hvad vi laver af aktiviteter (og vi har også et festudvalg!). Og når det fx drejer sig om vores jordbær- og porremark, så mødes vi der for at plante, luge og høste. Klubben der er en mandeklub som en af de få der er tilbage i Danmark, men det betyder ikke at det er adgang forbudt for damerne de deltager ofte i klubbens arrangementer og bidrager også til indsatsen for de humanitære mål man har sat sig.

## Vi støtter lokalt og globalt

Lokalt og globalt har vi det seneste år støttet: Blå Kors, gadebørn i Mosul, KFUM og K, KFUM's

Soldaterhjem og Soldatermission, SOS Børnebyerne, lokale Østhimmerlandske spejdergrupper til konkrete projekter, Diakonhøjskolen, MAF (Mission Aviation Fellowship), Hospice i Aalborg, Danmission (Hjælp til Syriens børn), børnehjem i Rumænien. Fortæller Anders der nu som Pastpræsident ikke hviler på laurbærrerne, men er også tiltrådt som DG (disriktsguvernør) for det kommende år.

## 40 års Y's men jubilæum

22/5 2021

Her et lille uddrag af præsident Anders Andersens tale ved den lille sammenkomst

Så lykkedes det ! At få lov at samles en god flok i disse dejlige udendørs rammer i Siem.

Vi er samlede for at fejre, at der nu i 40 år har været en Y's Men Club i Østhimmerland, en klub der har dannet ramme om mange sociale, kulturelle og kammeratlige sammenkomster i et kristen fællesskab . Vi har sammen lavet projekter, hvor vi skaffer midler og varme hænder til opgaver vi støtter både nær og fjern.

Sådan har det været i 40 år, og lige netop dette skal der nok ikke ændres meget på , selv om vi selvfølgelig trænger til at forny os!

Som inspiration til de ord jeg har valgt at sige har

jeg haft et righoldigt arkivmateriale fra de første mange år, indtil Svend Åge Højen gav mig alle kasserne med ringbind og så forventede, at nu blev

arkivarbejdet nok videreført. Ikke mere om det - men tak til Svend `Åge for noget af det jeg nu kan

fortælle.

Klubben blev chartret , som det hedder, d. 23/5

1981 efter en stor fødselsforberedelse udført af Y's men klubben i Hobro hvor der specielt var 3 ildsjæle. Charteringen blev foretaget i Bælum kirke i en stuvende fuld kirke med over 130 Y's men og familier fra hele Nordjylland. Charteringen blev foretaget af politiassistent Svend Drastrup Ålborg, som var regionsleder og fra Blenstrup. Og bagefter var der fest og dans på Terndrup kro og skuespiller Henry Jessen holdt tale og optrådte. Generalsekretæren fra Y's Men's kontor i Geneve hed Bjørn Pedersen og han overdrog charterbrevet.

### Et par højdepunkter fra talen bl.a. da klubben havnede i arresten...

Nogle af jer kan sikkert huske udflugten i en af Kajs busser med Bjarne som Chauffør. Vi blev indhentet af blå blink, og endte alle i arresten i Nibe. Der var tvivl om Bjarnes kørekort var lovligt og om bussen var i tilforladelig stand. Jeg husker at betjenten havde fat i den lange ende - som man siger - indtil Henrik Henriksen brød sammen i latter bagest i bussen og indrømmede, at han havde fået en Y's Man bekendt fra Nibe der var betjent til at udføre anholdelsen. På hjemturen gav Bjarne en ekstra tur rundt i rundkørslen i Egense krydset



Personligt jubilæum til 6 af klubbens medlemmer der var med til at starte klubben i 1981

## En tur i spjældet hjælp, hvis ikke på køreegenskaberne.



Eller husker nogle dengang Lasse partout vil køre helt op til Rubjerg Knude fyr i en bus med os alle. Vi var nær aldrig kommet hjem med bussen igen for den var ikke nem at bakke med i hulvejen, og bussen var før servostyring.

### Klubbens forbindelse til Norge

1 Oktober 1988 fik vi gæster fra en Norsk Y's Men's Club, som Lasse havde fundet ved en af hans udlandsrejser. Han havde fået en god snak med Agnes Evang fra Vestre Toten, og hun kom sammen med de andre nordmænd på besøg og hun skulle overnatte hos os. Jeg havde været klubmedlem i et halvt år og vidste ikke, hvad det var jeg havde sagt ja til for jeg havde travlt i marken da Agnes kom. Heldigvis var der flere klubmedlemmer til at tage sig af Agnes incl Elsebeth og børnene, og de syntes da det var spændende med en der talte norsk i vores hus. Det blev senere til mange gensidige besøg -også af privat karakter og Y's men klubben har vi stadig kontakt til. I kan se nogle af beviserne på bordet her. Så fik vi jo også gradvis en forståelse for at vi er med i et internationalt fællesskab.

Af gode gøremål i klubben tilbage i tiden vil jeg gerne nævne at vi også hjalp til da en gruppe borgere i Skørping arrangerede ophold for børn udsat for strålefare i Tjernobyl. Og at Knud og 2 x Orla startede Y's men klubben i Støvring

Og at Jacob og Anette gav ophold til en YEPP student fra Australien et helt år og vi støttede Niels Jacob Gudums søn da han

skulle til Japan som YEPP student.

Så var der loppemarkederne hos Henry og Irene i Haals i 2002, og vi har stadig noget af overskuddet fra den gang i behold. Kan I Huske der var trafikprop og kø ved indgangen når vi åbnede. Vi satte et skilt op ved Hadsund landevej, og det er forøvrigt de samme pøle til skiltet der nu står i Skovstrup

Og så lavede vi engang krans og dekorationer i vores garage, og Orla Jensen var en formidabel torvesælger så han og vi andre på skift solgte, på torvet i Ålborg. Og stuerne på plejehjemmet i Skørping fik en dekoration og en sang.

Ja minder og oplevelser er god bagage at have i rygsækken når man ser fremad slutter Anders Andersen sin tale.

